

Yine zevrak-ı derûnum kırılıp kenâre düştü  
Dayanır mı şîşedir bu reh-i seng-sâre düştü

O zamân ki bezm-i cânda bölüşüldü kêle-i kâm  
Bize hisse-i mahabbet dil-i pâre pâre düştü

Gehî zîr-i serde desti geh ayağı koltuğunda  
Düše kalka hasta-i gam der-i lütf-i yâre düştü

Erişip bahâra bülbül yenilendi sohbet-i gül  
Yine nevbet-i tahammül dil-i bî-karâre düştü

Meh-i burc-ı ârızında gönül oldu hâle mâ'il  
Bana kendi tâli`imden bu siyeh sitâre düştü

Süzülp o çeşm-i âhû dedi zevk-i vasla yâ hû  
Bu değişdi niyyetim bu yolum intizâre düştü

Reh-i Melevîde Gâlib bu sıfatla kaldı hayrân  
Kimi terk-i nâm u şâne kimi it`ibare düştü

Şeyh Galib